

# Ontmoeting & Inspiratie



Activiteitenprogramma  
van de Protestantse Gemeente te Heino  
en de RK Parochie Heino en Liederholthuis  
seizoen 2022-2023

## Ontmoeting en Inspiratie 2022 - 2023

Het gezamenlijke winterprogramma van de katholieke en de protestantse geloofsgemeenschap in Heino biedt weer een scala aan onderwerpen en activiteiten. Er zijn interessante lezingen, discussiegroepen die een actieve inbreng van de deelnemers vragen, activiteiten op cultureel, maar ook op culinair gebied, en excursies.

Niet alle onderwerpen zijn - en gelukkig maar - zwaar religieus. Maar ze hebben wel allemaal te maken met de vragen waar het leven ons voor stelt. En waar iedereen binnen of buiten de kerk mee bezig is. Binnen of buiten de kerk, want dit programma staat open voor iedereen, ook voor mensen die niet kerkelijk zijn. Ook hun inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Wij rubriceren de onderwerpen voor het gemak wel eens in “Hoofd”, “Hart” en “Handen”. Nou, in de praktijk lopen deze rubrieken wel wat door elkaar. En vaak op een verrassende manier, want ontmoeting geeft immers altijd inspiratie.

Het opgeven vooraf is voor ons wel heel belangrijk, want we moeten de zalen en de activiteitenbegeleiders tevoren reserveren. Wacht dus niet te lang. Geef u op! Het is overigens altijd mogelijk later in het jaar alsnog aan te haken, maar dan kan een activiteit volgeboekt zijn, of geschrapt omdat er te weinig belangstelling vooraf was gebleken.

Veel onderdelen van het programma zijn gratis, of er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee. Reiskosten, materiaalkosten en maaltijden onderweg zijn voor eigen rekening.

Is dat een probleem, dan weet de commissie nog wel een geheim potje.

De Commissie Ontmoeting en Inspiratie 2022 - 2023

Fieke van Bruinessen  
Leo Können  
Kees Lozeman  
René Luijpen  
Tineke Sietsma  
Ds. Hans van Solkema  
Gidion van Tongeren

# Inhoud

<b>Activiteit nummer</b>	<b>Titel</b>	<b>Pagina</b>
1	Rondom de Bijbel	4
2	God 9.0 – Geloven op meerdere lagen	5
3	Religie in Nederland	6
4	Paulus' missiereizen	7
5	Filmavonden	8
6	Meditatie-dag met Jotinka	9
7	Stiltewandeling	10
8	Excursie Museum Catharijneconvent	11
9	Erasmus knel tussen Rome en Reformatie	12
10	Preek van de leek	13
11	Herkerken	14
12	Kunst in de Kerk	15
13	Teksten en muziek van Stef Bos	16
14	De kerk loslaten?	17
15	Humor in de Bijbel	18
16	Te voet door Jordanië (Noord naar Zuid)	19
17	Koken vanuit Joodse traditie	20
18	Speksteen bewerken voor kinderen	21
19	Vanuit gevoel speksteen bewerken	22
20	Kloosterweekend: de Abdij van Berne	23
21	Bezoek aan de Matthäus Passion	24
22	Groene theologie	26
23	Eten vanuit de natuur	27
24	Verbeeldingstuin	28
25	Kerk op stap: Haarlem	29
27	Vrolijke afsluiting van O. en I.: Wijsheid Opgaveformulier	30 31

Foto voorzijde AnnaToos van den Heuvel  
Schilderij pagina 25 van Bartolomé Estaban Murelli

# 1 Rondom de Bijbel

Rondom de bijbel is een gespreksgroep om over leven en geloof te spreken. In tijden met vragen over kerk en geloof hebben mensen behoefte aan herkenning, steun en vertrouwen. “Rondom de bijbel” is geen cursus maar vooral een plek van ontmoeting en uitwisseling.

Bij elke bijeenkomst is een Bijbelverhaal het uitgangspunt. We kiezen verhalen die betrokken worden op de actualiteit. Binnen de groep is gelegenheid om naar elkaar te luisteren. Elkaar te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen met betrekking tot geloof en de zin van het leven. Dat alles in een ongedwongen sfeer waarbij er ook gelachen mag worden. Kennis van de bijbel is geen noodzaak. U hoeft zelfs geen lid van de kerk te zijn. Wie zich in het gesprek mengt merkt dat hij/zij anderen iets te bieden heeft. Vaak blijken mensen verrassende kanten te hebben ook als ze geen grote praters zijn.



Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen: de een wil z'n eigen geloof verdiepen, de ander wil na een periode van onverschilligheid het geloof nieuw leven inblazen. Een derde voelt zich als gelovige alleen staan en wil graag met anderen in gesprek komen. Kortom, deelnemers zijn mensen die aan hun geloof (opnieuw) vorm willen geven.

<b>data</b>	<b>woensdag 5 okt, 2 nov, 7 dec 2022 en 1 feb, 8 mrt en 5 april 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>10.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 2 God 9.0 - Geloven op meerdere lagen

Waarom vinden we het soms zo moeilijk om te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier gelooft? We zeggen wel eens tegen elkaar: geloof jij “dat” nog of wat jij gelooft dat noem ik geen geloof meer, dat is wel heel erg vaag en zweverig.



Toch horen al die manieren van geloven bij elkaar. In het boek God 9.0 maken de schrijvers duidelijk dat ieder mens in zijn of haar leven een ontwikkeling doormaakt in de manier van geloven. Diezelfde ontwikkeling zie je ook terug in de geschiedenis van de mensheid. Een ontwikkeling die loopt van het geloof in machten, krachten en rituelen tot een geloof in een allesomvattende God.

Het boek baseert zich op de theorie van de *spiral dynamics*. Wie in het bedrijfsleven werkt heeft daar misschien wel eens van gehoord. Bij die theorie horen ook kleuren, zoals het blauwe denken dat sterk verbonden is met regels en structuren.

<b>data</b>	<b>donderdag 6 en 27 oktober 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>10.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

### 3 Religie in Nederland

In het komende 'winterseizoen' wil ik graag een boekje aan de orde stellen dat ik met veel plezier gelezen heb: 'Religie in Nederland' van Peter van Dam, universitair docent Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

De titel spreekt, lijkt mij, voor zichzelf. Nederland wordt wel eens een calvinistisch land genoemd, maar in werkelijkheid is er juist door de eeuwen heen sprake geweest van grote religieuze verscheidenheid, waar mensen ook weer heel verschillend mee omgingen.

Voorlopig reserveer ik in mijn agenda vier ochtenden, met een optie voor verlenging als we dat willen.



<b>data</b>	<b>dinsdag 11 en 25 oktober en 8 en 22 november 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>10.00 – 11.45 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuis</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Ferry Buitink</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 4 Paulus' missiereizen

Vanuit Jeruzalem werd het Evangelie verspreid in Turkije en Griekenland. Van Athene ging het vervolgens naar Rome. De apostel Paulus heeft in vier missiereizen het Evangelie verkondigd onder de heidenen (niet-Joden). Dit deed hij onvermoeibaar, maar wel met wisselend succes. Zonder Paulus zou het westerse Christendom ondenkbaar zijn.



Tijdens de bijeenkomsten proberen we onder leiding van pastor Joop Butti meer zicht te krijgen op wie Paulus was, wat hij heeft gedaan en waar hij is gegaan.



<b>data</b>	<b>dinsdag 18 okt, 15 nov, 20 dec 2022, 17 jan, 21 febr, 21 maart 18 april 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Parochiecentrum Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>pastor Joop Butti</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 5 Filmavonden

Kunstenaars laten ons op een andere manier naar onze werkelijkheid kijken en met hun verhalen, thema's en beelden verbreden zij ons denken. In de voorbije jaren hebben we in Hardenberg en Heino al heel veel 'nadenk' films aangeboden. Ook dit jaar willen we dat graag blijven doen.

De ervaring heeft ons geleerd dat we doorgaans met zo'n twintig tot dertig aanwezigen ons laten prikkelen om over religieuze en maatschappelijke thema's na te denken en na te praten.



Want na een korte inleiding en het aanschouwen van de film delen we voor wie dat wil de reacties die de betreffende film bij ons heeft opgeroepen.

Omdat we ook graag de actualiteit betrekken in de keuze van de films die we laten zien, staan de exacte films nog niet vast.

Meestal publiceren we een week ervoor de titel van de film, maar u kunt zich ook gewoon laten verrassen.

<b>data</b>	<b>donderdag 20 oktober, 15 december 2022 en donderdag 2 februari en 16 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Parochiecentrum Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>pastor Gerard Noordink en Christine van Beek</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>



## 6 Meditatie-dag met Jotika

Inmiddels is het al een lange traditie geworden: een meditatie-dag verzorgd door boeddhistisch leraar Jotika Hermsen en dominee Hans van Solkema. We laten ons inspireren door Boeddha en Jezus. Iedereen is welkom. Inwoners van Heino, maar ook mensen vanuit de wijde omtrek.

Elke bijeenkomst heeft een thema. Dit keer is dat "Stilte". Met dit thema sluiten we aan bij de nationale stilte-dag die in dit weekend valt. Ervaring met meditatie is wel handig, maar niet per se nodig.

De deelnemers moeten zelf hun lunch meenemen, een kussen en eventueel een omslagdoek. Daarnaast komen warme sokken ook van pas.



<b>data</b>	<b>zaterdag 29 oktober 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) – 16.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Parochiecentrum RK kerk (ingang via de Paalweg)</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema en Jotika Hensen</b>
<b>kosten</b>	<b>€ 10,- voor o.a. zaalhuur, koffie of thee</b>

## 7 Stiltewandeling

We wandelen 's morgens vroeg omdat de stilte dan meer aanwezig is. Onze zintuigen staan open en we horen de geluiden uit de natuur, snuiven de buitenlucht op, voelen zon, wind of met een beetje pech de regen.....



Ondertussen denken we na over een tekst die we aan het begin hebben gekregen.

Als we zo in stilte mijmerend onze gedachten de vrije loop geven, vertraagt het tempo van wandelen.

Na ongeveer 40 minuten al lopend de stilte ervaren te hebben en ruimte aan onze gedachten gegeven te hebben,

gaan we in tweetallen van gedachten wisselen over de meegeven tekst.

De kerkdienst van deze zondag zal ook in het teken van 'de stilte' staan.

Aantal deelnemers: maximaal 15

<b>data</b>	<b>zondag 30 oktober 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>8.30 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Vertrek vanaf Klaproos 15 te Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Fieke van Bruinessen</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 8 Excursie Museum Catharijneconvent

Wist u dat de Rooms-Katholieke kerk een paus uit Utrecht heeft gehad? In 2022 is het 500 jaar geleden dat geheel onverwacht kardinaal Adrianus Boeyens naar Rome werd geroepen als de gekozen, 216e paus. In een speciale presentatie geeft het museum aandacht aan deze historische gebeurtenis. Het geeft podium aan een grote Utrechter die nog te weinig bekend geniet:



Paus Adrianus Adrianus VI is de enige Nederlandse paus ooit. Precies vijfhonderd jaar geleden, in 1522, wordt hij totaal onverwacht verkozen. Adrianus groeit op in Utrecht en maakt carrière in dienst van keizer Karel V. In die tijd beleeft de kerk in West-Europa een grote crisis. Veel kerkleiders zijn corrupt en het Vaticaan is bankroet. Een slechtere tijd om paus te worden, is er niet. Waar loopt Adrianus tegenaan in het Roomse bolwerk?

Ga mee terug naar het jaar 1522-1523 en stap in de voetsporen van de idealist Adrianus. Belangrijke stukken die te zien zijn, dateren ook daadwerkelijk uit zijn pausschap. We komen op

die manier heel dicht bij Adrianus en de problemen die hij moest oplossen. Adrianus is slechts 14 maanden paus, welk verschil heeft hij kunnen maken? In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, bleek Adrianus wel degelijk een visionaire en bekwame paus. Met duidelijke ideeën over wat er anders moest en met concrete hervormingsplannen. Maar was Adrianus in staat de koers van de kerk te verleggen? Ontmoet onze man in Rome in deze unieke tentoonstelling! Na inschrijving, volgt meer praktische informatie.

<b>data</b>	<b>zaterdag 5 november 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>Nog te bepalen</b>
<b>locatie</b>	<b>Samen met de trein naar Utrecht</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Kees Lozeman (06-5371 2102)</b>
<b>kosten</b>	<b>€ 35,- voor trein + entree + lunch, MJK € 15,- korting</b>

## 9 Erasmus knel tussen Rome en Reformatie

Toen Luther in 1517 zijn 95 stellingen opspijkerde, was Erasmus al de beroemdste en meest gelezen schrijver van Europa.

Door zijn pleidooi om de bijbel een centrale plaats te geven in Kerk en Christendom en door zijn kritiek op misstanden in de Kerk, was Erasmus een wegbereider voor de Reformatie. Toch koos hij - tot diens teleurstelling en woede - niet de kant van Luther.

Erasmus wilde de eenheid in de Kerk bewaren en enkele theologische opvattingen van Luther spraken hem gewoon niet aan.

Maar ook in de oude Kerk had Erasmus vijanden door zijn kritiek en door zijn weigering scherp stelling te nemen tegen Luther.



Hij kwam van beide zijden onder vuur te liggen en is uitgemaakt voor angsthaas, lafaard en draaikont.

Toch werd en wordt hij beschouwd als de grootste geleerde van zijn tijd met blijvende invloed op onze beschaving. Zijn vertalingen van het Nieuwe Testament en van de kerkvaders vanuit de grondtekst werden alom overgenomen.

<b>data</b>	<b>woensdag 9 en 23 nov 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>René Luijpen</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 10 Preek van de leek

Zou je zelf ook wel eens op de kansel willen staan om een preek te houden? Dat kan! Preken is een uitdagend gebeuren. Preken wil de brug slaan tussen een oude Bijbeltekst (en de boodschap die je daarin meent te horen) en de actualiteit van vandaag. Het lijkt ons leuk om gewone mensen (gemeenteleden, dorpsgenoten, gelovigen of niet-gelovigen) uit ons dorp te vragen om zich te buigen over een bekende Bijbeltekst en dat te verwerken tot een mini-preek.



Afhankelijk van het aantal deelnemers nemen we een zondagochtend of avond om naar deze preken te luisteren. De preekjes worden afgewisseld met muziek. Daarna is er een forumgesprek met de deelnemers om van hen te horen hoe ze het ervaren hebben om een preek te houden. Ook kunnen de mensen in de zaal/kerk reageren op wat ze hebben gehoord.

Wil je zelf ook wel eens preken? Geef je dan op. Zodra de deelnemers bekend zijn zal er een eerste afspraak worden gemaakt om op weg geholpen te worden. Heb je zelf suggesties voor iemand uit ons dorp die je graag eens ziet preken, geef die suggesties dan ook door.

<b>data</b>	<b>zondag 11 december 2022</b>
<b>tijd</b>	<b>nadere informatie volgt</b>
<b>locatie</b>	<b>Nicolaarkerk te Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Kees Lozeman en ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>geen</b>

## 11 Herkerken

De pandemie laat zijn sporen na, in levens van mensen, maar ook in de kerk. Veel van wat vanzelfsprekend leek, is er nu niet meer. Hoewel dat al langer gaande was, heeft corona de essentie van 'kerk zijn', namelijk samen geloven door elkaar en God te ontmoeten, zwaar op de proef gesteld. Door Corona werden we gedwongen om andere vormen van viering en samenzijn te organiseren. Hoe gaan we - ook als de pandemie voorbij is - verder? Op de oude voet, of zal het anders moeten? Wat heeft deze periode met ons geloof gedaan? En met ons kerk-zijn?



Hierover willen we in gesprek en daarbij willen we als startpunt nemen het boek van Remmelt Meijer, 'Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen.'

Dit boek ziet de pandemie als een moment van reflectie, om stil te staan en te bezinnen. Hoe gaan we verder?

In een serie van twee avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van onze gemeente en ons geloof. Het is niet per se nodig zelf het boek gelezen te hebben.

<b>data</b>	<b>donderdag 12 en 26 januari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 12 Kunst in de Kerk

We weten zo langzamerhand, dat er volop creatief talent is in onze gemeente. En talent is om te delen, toch?

Daarom organiseren we op zondag 22 januari een tentoonstelling in het 't Kerkhuus.

*Het thema is Schepping, wat betekent schepping voor jou?*



We roepen je op om hieraan mee te doen, als bv. schilderen, beeldhouwen op welke manier dan ook, tekenen, fotograferen of quilten je hobby is. En als je het wilt exposeren op deze tentoonstelling natuurlijk!

De expositie staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan een viering die georganiseerd wordt door de Brugkerkenraad.

Afmeting doek, tekening, foto, quilt:  
minimaal 30 bij 30 cm

Expositie-klaar inleveren (we kunnen je hierbij ondersteunen)

Na opgave ontvang je mogelijk nog meer details.

<b>data</b>	<b>zondag 22 januari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>hele dag</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Contact: Tineke Sietsma (06-4614 0464)</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 13 Teksten en muziek van Stef Bos

Inspiratie uit muziek en teksten van Stef Bos

Muzikant en woordkunstenaar Stef Bos schrijft mooie muziek en prachtige teksten. Dit kan raken en inspireren omdat belangrijke en boeiende (levens)thema's als hoop, liefde of vertrouwen gecombineerd worden met dagelijkse ervaringen. Ongetwijfeld hebben we voor een deel dezelfde wortels als Stef Bos en hebben we uit dezelfde bronnen verhalen gehoord. Hij voegt daar zijn levenservaringen, ook in de Zuid-Afrikaanse cultuur, aan toe.



We horen en lezen zijn teksten (ook jouw favoriet als je die hebt) en luisteren naar zijn muziek. We bespreken hoe we de teksten kunnen verstaan en hoe wij geraakt worden. En we nemen elkaars inspiratie weer mee naar het dagelijks leven.

<b>data</b>	<b>donderdag 26 januari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Paul Verschuur</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>



## 14 De kerk loslaten?



Heb ik de kerk nodig om mijn geloof levend te houden?

Is kerk-zijn nog wel van deze tijd?

Voel ik me er nog thuis? Voel ik me begrepen en gezien?

En als ik eraan denk om de kerk te verlaten, wat gebeurt er dan met mij?

Hoe voel ik me daarbij? Durf ik deze gedachte toe te laten?

Hoe belangrijk is de kerk als gemeenschap voor mij?

Aan de hand van het boek van Anneke Polderman : “De kerk loslaten, een weg naar spirituele ruimte, gaan we op zoek naar onze eigen drijfveer om naar de kerk te gaan.”

<b>data</b>	<b>maandag 6 en 20 februari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 – 22.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuis</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Tineke Sietsma en ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 15 Humor in de Bijbel

Wat is humor eigenlijk?

Daar zijn eindeloos veel omschrijvingen van, want humor is veel meer dan moppen tappen en lol maken. Humor combineert het tragische en het komische. Humor helpt omgaan met de werkelijkheid en met de ongerijmdheid van het menselijk bestaan.

Iemand noemde humor ooit 'de kus die vreugde en verdriet elkaar geven'. En iemand anders dat het 'de hulp bij uitstek is om het leven ontspannen te bekijken en toch ook in de diepte te verkennen'.

Sipke van der Land schreef: 'Humor heeft met levenswijsheid en mensenkennis te maken en is alleen al daarom zo bijbels als het maar kan'. Te vinden bijvoorbeeld in de verhalen over de Toren van Babel en over Jona, om er maar twee te noemen, en in



teksten als deze: 'Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbijloopt.' (Spreuken 26: 17).

Ik kom hier met alle plezier over vertellen.

<b>data</b>	<b>maandag 13 februari 2023</b>
<b>ijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Lisette van Buuren uit Wierden</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 16 Te voet door Jordanië (Noord naar Zuid)

Drie prachtige kinderen en vrouw, een boeiende veeleisende kantoorbaan, mooi huis en een camper. Een vast ritme en stramien zoals velen in onze maatschappij, met veel comfort & genoegdoening. Toch komt er soms iets in je leven voorbij dat, met de juiste omstandigheden, je uitdaagt dit allemaal tijdelijk op te geven. Te ruilen voor 2 onderbroeken, 18 kg rugzak, een tent en geen douche. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is er voor nodig om 660 km te voet af te leggen? Überhaupt waarom?



Samen met twee vrienden; Wendy en Mika, ben ik in 33 dagen dwars door Jordanië gelopen van noord naar zuid. Hans van Solkema vroeg of ik daar iets over zou willen vertellen. ‘Vinden mensen dat wel interessant?’ vroeg ik. Hopelijk vindt u van wel, ik vertel graag over mijn ervaring om even van levensstijl te switchen.

<b>data</b>	<b>donderdag 16 februari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Kees Lozeman</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 17 Koken vanuit Joodse traditie

Met elkaar koken is een gezellige bezigheid. Je leert elkaar onder het koken en de maaltijd kennen en ook nog iets van de achtergrond van het religieuze leven. Dit jaar gaan we Joods koken. De Joodse keuken kun je verdelen in twee stromingen: een meer Duitse, Oost-Europese en een meer Zuidelijke mediterrane keuken. Dat heeft alles te maken met de twee hoofdvormen van het jodendom: de Askenasische traditie en de Sefardische traditie.

De ingrediënten worden van tevoren gekocht. Na binnenkomst worden de taken verdeeld en gaan we direct aan het werk. Natuurlijk moet wat wordt gemaakt ook worden geproefd en gegeten. Daartoe gaan we rond 20.00 uur gezamenlijk aan tafel. De kookavond wordt gehouden bij ds. Hans van Solkema thuis. Er is plaats voor 15 deelnemers. Aarzel niet om u op te geven (ook als u al een keer eerder hebt meegedaan).



<b>data</b>	<b>donderdag 23 februari 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>17.30 – 22.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Ten huize ds. Hans van Solkema</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>Verrekening van de ingrediënten</b>

## 18 Speksteen bewerken voor kinderen

Hoe kan je nou een steen bewerken? Stenen zijn keihard!



Wij gaan je laten zien dat je van speksteen iets heel moois kan maken. Speksteen is zacht en ruw. Met een vijltje of speciaal schuurpapier kun je de steen een vorm geven en polijsten.

Soms komt er een mooie kleur tevoorschijn, soms mooie lijntjes. Soms laat de vorm van de steen al zien wat je ervan kunt maken.

Met speksteen werken is een avontuur vol verrassingen!

Als je zin hebt om mee te doen, geef je dan maar gauw op!



<b>data</b>	<b>zaterdag 11 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>14.00 – 16.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Aukje Kuipers (06-2062 7549) en Tineke Sietsma (06-4614 0464)</b>
<b>kosten</b>	<b>gratis</b>

## 19 Vanuit gevoel speksteen bewerken

Speksteen is een zachte steensoort, die vrij makkelijk te bewerken is met raspen en schuurpapier en heel mooi glad te polijsten is, waarbij vaak de mooiste kleuren en aders tevoorschijn komen.

Het is eigenlijk een vorm van beeldhouwen.

Beeldhouwen is een dialoog tussen de steen en de bewerkster van de steen, de beeldhouwer.

Het beeld zit er al in, je moet het er alleen nog maar uithalen. Als je jezelf de ruimte geeft om vanuit je gevoel in 'gesprek' te gaan met de steen, geeft de steen zich open om zich te laten bewerken tot de vorm die bij jou en dat moment past.



Dus genieten en misschien een beetje 'leren' van dit proces naar een eindproduct toe.

Wij helpen je bij dit proces. Het lijkt een hele serieuze aangelegenheid, maar er valt ook veel plezier te maken.

Ervaring is niet nodig, iedereen kan het!

<b>data</b>	<b>woensdag 1, 8 en 15 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>19.30 – 21.30 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Aukje Kuipers (06-2062 7549) en Tineke Sietsma (06-4614 0464)</b>
<b>kosten</b>	<b>steen voor eigen rekening (ruim aanbod aanwezig)</b>

## 20 Kloosterweekend: de Abdij van Berne

In een tijd waarin kloosters kampen met krimp, mogen ze zich tegelijkertijd verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de buitenwereld. Kennelijk is er iets dat mensen naar de kloosters doet trekken. Dat iets heeft te maken met de stilte, met de eenvoud van het leven en de verbinding met God, iets wat we in het dagelijks leven missen. Om kennis te maken met de wereld van het klooster willen we een bezoek brengen aan de eeuwenoude Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Al ruim 900 jaar zijn de Norbertijnen aan deze plek verbonden. Het klooster is bekend wegens zijn uitgebreide boekhandel en bierbrouwerij.

Vorig jaar is deze activiteit ook aangeboden, maar helaas zat het klooster al vol. We hebben nu een reservering staan vanaf vrijdag tot en met zondag. Dat betekent dus een heel kloosterweekend.



**Let op: de mensen die zich vorig jaar al hebben opgegeven hebben voorrang. Zij zullen apart worden benaderd. U kunt zich wel opgeven, maar komt dan mogelijk op de reservelijst.**

<b>data</b>	<b>vrijdag 10 maart t/m zondag 12 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>nog nader te bepalen</b>
<b>locatie</b>	<b>vervoer naar Berne gezamenlijk, nog af te spreken</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>€ 120,- per persoon (voor 2 overnachtingen en alle maaltijden)</b>

## 21 Bezoek aan de Mattäus Passion

Terug in het programma Ontmoeting en Inspiratie: het bijwonen van een uitvoering van de Matthäus Passion voorafgegaan door twee avonden voorbereiding. Het lijdensverhaal van Christus is heel bekend en tegelijkertijd zo onvoorstelbaar. Het heeft al 2000 jaar kunstenaars geïnspireerd dit verhaal uit te beelden in hymnes en gezangen, in verhalen en gedichten en in aangrijpende schilderijen. In de vorm van het hedendaags evenement The Passion, wordt het op Witte Donderdag op TV uitgezonden.

De beroemdste versie van het lijdensverhaal is ongetwijfeld de Matthäus Passion van componist Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). De verhaallijn volgt het Mattheus-evangelie, met vaak een onmiddellijke reactie door middel van koorpartijen en solozang. Volgens velen is de alt-aria "Erbarme dich" het muzikale hoogtepunt, maar eigenlijk is dit een hoogtepunt naast een heleboel andere hoogtenpunten. Dit blijkt ook uit de grote waardering voor dit werk: Jarenlang nummer 1 in de klassieke top 400 van NPO radio 4.

Toonkunstkoor Caecilia voert op 29 maart 2023 de Matthäus Passion uit in theater De Spiegel te Zwolle. De dirigent is Iassen Raykov, het koor wordt begeleid door barokorkest Florilegium Musicum.

Net zoals ze in het verleden vaker hebben gedaan, zullen Piet Lievense en Luuk Sietsma op de zondagavonden 19 en 26 maart aanvang 20 uur, het stuk introduceren, toelichten en karakteristieke passages laten horen.

Op 29 maart gaan we dan samen naar theater De Spiegel in Zwolle.

<b>data</b>	<b>voorbereiding: zondag 19 en 26 maart</b> <b>uitvoering: woensdag 29 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>zondag 19 en 26 maart: 20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>voorbereiding: bij Luuk Sietsma, Wooldhuisweg 19 Heino</b> <b>uitvoering: theater De Spiegel te Zwolle</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Piet Lievense en Luuk Sietsma</b>
<b>kosten</b>	<b>€39,-</b>





## 22 Groene theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

*Groene theologie* verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de spreker dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.



Tijdens deze lezing zal Trees van Montfoort van het boek 'Groene theologie' uitgebreid ingaan op de relatie tussen God – Mens - Schepping. *Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een*

*verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.*

Aantal deelnemers: 15

<b>data</b>	<b>woensdag 29 maart 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>14.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Parochiecentrum Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Trees van Montfoort</b>
<b>kosten</b>	<b>€10,-</b>

## 23 Eten vanuit de natuur

In deze workshop horen we welke planten die in de natuur groeien, eetbaar zijn en wat voor heerlijkheden je daar van kunt maken. Agnes Heethaar (Het Natuurlijk Huus) weet hier alles van.



Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers vertelt ze kort iets over 'Het Natuurlijk Huus'. Vervolgens vertelt ze welke planten we kunnen eten en wat we daar voor lekkere dingen van kunnen maken.

Daarna gaan we naar buiten om in groepjes plantjes te plukken voor een soep, een salade en voor een kruidenboter.

Met onze plukooft gaan we aan de slag om een heerlijke lunch te bereiden om daar vervolgens samen van te genieten.

<b>data</b>	<b>zaterdag 15 april 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>11.00 – 14.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Hogebroekseweg 25 Raalte</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Fieke van Bruinessen (06-4995 4927)</b>
<b>kosten</b>	<b>€ 12,50</b>

## 24 Verbeeldingstuin



De achtergrond van de Verbeeldingstuin in Heino

Tuinontwerper Nelleke Mein vertelt over de totstandkoming van het ontwerp van de Verbeeldingstuin in Heino. Het gaat van idee tot concept, van wensenlijstje tot aan een uitgewerkt plan, het proces licht ze nader toe.

Daarbij gaat het over het lijnenspel in de tuin, de visie erachter en de keuze van de beplanting. Welke planten staan waar en waarom?

Groeiomstandigheden, effect in de ruimte, alles komt aan bod.

U bent van harte welkom

<b>data</b>	<b>vrijdag 21 april 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Parochiecentrum Heino</b>
<b>begeleiding</b>	<b>Nelleke Mein</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 25 Kerk op stap: Haarlem

Vrijwel iedereen is wel eens in Amsterdam geweest, maar veel o. bekendere stad is Haarlem. Haarlem is vooral bekend van de Grote of de St. Bavo Kerk. Deze prachtige laatgotische middeleeuwse kruisbasiliek torent hoog uit boven de bebouwing om het plein. De kerk huisvest o.a. het beroemde Müller-orgel, waar ooit Mozart als kind alle registers opentrok. Hier is ook het graf van de grote Haarlemse schilder Frans



Hals. Maar er is veel meer te zien. Naast een aantal andere mooie kerken telt Haarlem ook diverse verstilde hofjes. Ook deze hofjes hebben alles te maken met de Protestantse cultuur. Vaak lieten rijke mensen hun erfenis na aan een stichting of de diaconie om na hun dood nog iets goeds te doen voor de armen.

Bij aankomst brengen we eerst een bezoek aan een kerkdienst. Na de lunch zal een gids ons rondleiden door de prachtige stad. Op de terugweg genieten we samen van een

uitgebreid diner, want ook de inwendige mens moet aan z'n trekken komen. Als er genoeg deelnemers zijn proberen we te reizen met een bus. Of dat zo is, hoort u later.

Programma (onder voorbehoud)

07.30 uur vertrek per bus vanaf 't Kerkhuus

09.30 uur aankomst in Haarlem

10.00 uur Kerkdienst in de St. Bavo of in de Nieuwe kerk, koffie na afloop

12.30 uur lunch

14.00 uur stadswandeling met gids door Haarlem

16.30 uur terugreis, onderweg diner 21.30 uur aankomst in Heino

<b>data</b>	<b>zondag 23 april 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>7.30 – 21.30 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>Vertrek vanuit 't Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>ds. Hans van Solkema</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

## 26 Vrolijke afsluiting van O. en I.: Wijsheid



We sluiten het Seizoen 2022 - 2023 van Ontmoeting en Inspiratie af met een luchtige voordracht over Wijsheid.

U zult zeker meer te weten komen over Wijsheid, maar er even zeker niet wijzer van worden.

En dat is maar goed ook. Prediker zegt: “ Het hart van de wijzen is in het Klaaghuis, maar het hart van de dwazen is in het Huis van de Vreugde”.

Na deze lezing wordt het seizoen afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje!

<b>data</b>	<b>vrijdag 12 mei 2023</b>
<b>tijd</b>	<b>20.00 uur</b>
<b>locatie</b>	<b>'t Kerkhuus</b>
<b>begeleiding</b>	<b>René Luijpen</b>
<b>kosten</b>	<b>vrijwillige bijdrage voor koffie of thee</b>

# Opgaveformulier

Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten:

nr	omschrijving	persoon 1	persoon 2
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Gegevens Persoon 1

Naam :  
Adres :  
telefoon :  
e-mail :

## Gegevens Persoon 2

Naam :  
Adres :  
telefoon :  
e-mail :

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen van 't Kerkhuus (Canadastraat 2) of van het parochiesecretariaat (Canadastraat 26).

U kunt zich ook digitaal opgeven: per mail ([ontmoetingeninspiratie@pknheino.nl](mailto:ontmoetingeninspiratie@pknheino.nl)) of via het opgaveformulier op de website [www.protestantsegemeenteheino.nl](http://www.protestantsegemeenteheino.nl)

**Let op!** Na uw opgave mag u ervan uitgaan dat de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven doorgaat en dat u daarvoor bent geplaatst. **Alleen als een activiteit niet doorgaat of als er te veel aanmeldingen zijn, ontvangt u van ons daarover bericht.**

**Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!**

